

The Lucas Bakery Song

Joris Van Heghe

Zang

Joris Van Heghe

Allegro

Voice 
Wil je een brood bak-ken en... Voor dit on-der-deel niet zak-ken...

Vo. 
Ga naar Val-lei-laan ze-ven-en-der-tig!

Vo. 
Daar woont een bak-ker Luc-as!... Hij weet al-les van brood bak-ken.

Vo. 
Volg zijn re-cept nauw-ge-zet... Ga aan de slag met Ma-es-tro Lu-u-cas

Vo. 
Start de Pa-na-so-nic, de Ja-pa-nees (laat u niet af-lei-den)

Vo. 
Kies een paar zak-ken van A-ve-ve V V K (laat u niet mis-lei-den).

Vo. 
Haal de dro-ge in-gre-diën-ten... Zout en bo-ter, juist ge-noeg.

Vo. 
Denk niet aan te dro-ge mop-pen! In der Ein-schrän-kung zeigt sich

33 *miserioso*
 Vo. der Meis-ter; be-zient eir Gai be-gient zu braun— zu bak-ken! Neem wat

36 *f* *p*
 Vo. vloei-stof, wa - ter van de kraan ge-lijk bij o - ma en o - pa van de kip-kes!

40 *f* *sin*
 Vo. Werk af met cho - co - la - de of wat uw scha - re fans be -

43 **Allegretto**
 Vo. geert des mor-gens: ro - zijn-tjes of noot-jes, iets lek-kers! t'Is klaar!

47
 Vo.